

Vraag het aan Morya



Laat je niet afbreken

“Mensen hebben soms de neiging om elkaar af te breken. Zodra iemand vooruit wil met een zeker idealisme, zijn er al mensen die zeggen: “Dat is toch maar niks, dat moet je niet doen, daar moet je niet in meegaan.”

Dit kan een weerstand oproepen in jezelf, dat je denkt: ‘ja, als het zo is... Ik zie het niet zitten om daar voortdurend tegen te vechten.’ Daarom is het goed rustig te zijn in je eigen leven en eigenlijk op een verstandige, reële basis vooruit te gaan: ‘dit zijn mijn kwaliteiten en die wil ik verder ontplooiën en ik wil me inzetten in die en die en die richting.’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Goedheid als uitgangspunt’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 147

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


